

## Dick Bruna ontslapen

*Frank van der Voordt en Marcel Versteeg*

Het zal u niet ontgaan zijn: Dick Bruna is overleden. Hendrik Magdalenus Bruna (Utrecht, 23 augustus 1927 – Utrecht, 16 februari 2017) was in 1995 de eerste Vriend van het Jaar van de nog jonge stichting Mator. De *Leeuwarder Courant* van zaterdag 18 februari 2017 had hetzelfde artikel als de andere kranten van de NDC mediagroep, twee pagina's breed, maar met een extra kolom over Havank en de Schaduw (ten koste van een deel van de foto, zie bladzijden 6 en 7).

### De Schaduw

Ook in Leeuwarden liet Bruna zijn sporen na, als vaste omslagtekenaar van de beroemde Havank-boeken. Dit waren lange tijd de best gelezen Nederlandse detectives: er werden liefst 6 miljoen exemplaren van verkocht.

Hendrik Frederikus van der Kallen (alias Havank) schreef deze boeken al sinds 1935 voor uitgeverij Bruna. Toen die in 1956 begon met de pocketreeks Zwarte Beertjes, maakten de boeken van Havank hier al snel deel van uit, met Dick Bruna als vaste tekenaar. Zijn afbeeldingen van de rokende detective De Schaduw genoten grote bekendheid.

In 1989 was Dick Bruna aanwezig bij de onthulling van een grote Schaduw-afbeelding in de Leeuwarder Reigersteeg, naast de Wirdumerdijk. Dit was een eerbetoon aan Van der Kallen, die in deze straat werd geboren en er in 1964 ook stierf, namelijk in hotel Amicitia. De Havank-reeks heeft nog altijd veel fans en 'het erfgoed van Havank' wordt beschermd door de speciaal hiervoor opgerichte stichting Mator.

De stichting Mator heeft een condoleance naar de familie Bruna gestuurd. Daarop ontvingen wij het hiernaast afgebeelde dankwoord van Vriend van het Jaar 2015 Frits Bruna.

Het Atrium in het Haagse stadhuis gaf van 12 april tot en met 11 mei als eerbetoon de overzichtstentoonstelling '2000x Dick Bruna', over zijn werk als omslagontwerper. Deze expositie was in 2007 voor het eerst te zien; hopelijk was voorjaar 2017 niet de laatste keer.

