

HOOGST MERKWAARDIG

Havank Nieuwsbrief



Omslag:
Schaduw-plaquette ten huize van Sef Passage. Zie "Hoogst Merk waardig"
jaargang 15 nummer 2 (september 2009), pagina 100.

HOOGST MERKWAARDIG

Havank Nieuwsbrief
Officieel orgaan van de
Stichting Mator

Inhoud

Van de voorzitter	3
Brieven aan een jonge schrijfster (3) <i>Hans van der Kallen</i>	4
Havankologie <i>Rijk Willemse</i>	10
Van de redactie	11
In gesprek met Havank III <i>Frank van der Voordt</i>	12
Herman Jonker interviewt Havank	13
Vertaling: H.F. van de Kallen <i>Frank van der Voordt</i>	17
Havanks Tijdgenoten deel 6 <i>Hillebrand Komrij</i>	19
Inleiding tot Het mysterie van de Nachtwacht <i>Frank van der Voordt</i>	26
Het mysterie van de Nachtwacht, een eerste hoofdstuk <i>Tomas Ross</i>	26
Pas verschenen: 140 jaar Bruna <i>Frank van der Voordt</i>	33
Pas verschenen: Deurwaarders delirium <i>Frank van der Voordt</i>	34
In de schaduw van de Pyreneeën: Ronceval en Pau <i>Marcel Versteeg</i>	35
Een mooi geschenk <i>Frank van der Voordt</i>	44
Spaanse pepers: gesigneerd, maar door wie?? <i>Jan Bommerson</i>	46
Havank: aspecten en facetten	47
Tweehonderd kilo stooflap	48
Colofon	<i>Binnenzijde achterkaft</i>

Van de voorzitter

In het vorig van de Nieuwsbrief legde ik namens het bestuur wat wensen op tafel, in de bijna-zekerheid dat het wel wensen zouden blijven. Een schromelijke vergissing. Onze belangrijkste wens, een nieuwe redacteur voor de Nieuwsbrief, is intussen vervuld. Marcel Versteeg heeft met de uitgave waarin u juist nu zit te lezen zijn meesterproef afgelegd. Een geslaagde, zoveel is zeker.

De afgelopen drie jaar heeft Jan Henry zich om de Nieuwsbrief en de eindejaars-uitgaven bekommerd. Het bestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk. Voor veel of zelfs de meeste donateurs vormen onze publicaties immers het enige contact dat ze met Havank en de Stichting hebben en het belang van een goede redacteur is daarom niet te onderschatten. Al zou het natuurlijk wel aardig zijn als wat meer donateurs eens iets voor ons blad zouden schrijven.

Op ons verlanglijstje prijkt nu bovenaan de wens onze web-stek weer te activeren. Die heeft al veel te lang stilgelegen, waardoor het voor 'de buiten-wereld' niet duidelijk is of de Stichting nog wel bestaat. Wie weet wat we door onze onbereikbaarheid zijn misgelopen. Dat geldt trouwens evenzeer voor die Havanklezer die best meer over zijn en onze schrijver wil weten, maar voorlopig nog in onzalige onwetendheid moet blijven verkeren.

En er is nog genoeg te vertellen, zoals u inmiddels hebt vastgesteld. Er zijn wéér nieuwe boeken verschenen waarin aan Havank flink aandacht wordt besteed, er is een luisterboek, een nieuwe Schaduwroman van Tomas Ross, de avonturen van de Schaduw raken in de bewerking van Danier ook tot ver over onze grenzen bekend, kortom Havank speelt nog altijd zijn partijtje mee. Het is aan de Stichting die aandacht voor de schrijver vast te houden. We doen ons best.

Frank van der Voordt

